

Colijns, David

(ROTTERDAM CA. 1582 - AMSTERDAM NA 1668)

Was in 1607 één der kopers op de veiling van de collectie van de schilder Gillis van Coninxloo, die in Amsterdam werd gehouden. In deze stad vestigde hij zich blijvend. Schilder van bijbelse voorstellingen.

Lit.: E.W. Moes, in: THIEME-BECKER, VII, 1912, blz. 542.

34 Verkondiging aan de herders

Inv.nr. 154-1946

Paneel, ovaal, 42 x 54 cm., twee horizontale planken. Gem.m.o.: *D Colijns*.

Toest.: kleine retouches, D en C opengehaald (u.v.)



Rest.: door C.B. van Bohemen, Den Haag, 1938, blijkens koperplaatje op verso.

Herk.: Aanwinst 1938 (Verslag 1938)

Lit.: VERSLAG 1938, blz. 9. / MED. 1939, blz. 17. / KNUTTTEL Suppl. 1945, nr. 189. / DE WIT, blz. 57. / BERGEN.

Tegenhanger van het volgende nummer. Colijns heeft zijn uit de slaap opgeschrikte herders bijna stompzinnig-karikaturale trekken en gezichtsuitdrukkingen gegeven.

Foto R.K.D. neg.nr. 180111.

